

**Χαιρετισμός της Διευθύντριας της ΥΣΜΑ κ. Β. Ελευθερίου
στα εγκαίνια της έκθεσης «Σμίλη και Μνήμη» στο Chengdu Museum**

Αξιότιμοι εκπρόσωποι της Δημοτικής Αρχής, του Γραφείου Εξωτερικών Υποθέσεων και του Μουσείου του Chengdu,

Αξιότιμε κ. Πρέσβη της Ελλάδας,

Αξιότιμοι προσκεκλημένοι,

Εκ μέρους του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού της Ελλάδος, της Επιτροπής Συντηρήσεως Μνημείων Ακροπόλεως και της Υπηρεσίας Συντήρησης Μνημείων Ακρόπολης, σας απευθύνω θερμό χαιρετισμό με την ευκαιρία των εγκαινίων της έκθεσης «Σμίλη και Μνήμη», λίγο πριν την έναρξη του Έτους Πολιτισμού και Τουρισμού μεταξύ Ελλάδας και Κίνας, δύο χωρών με μακραίωνη ιστορία και πλούσιο πολιτιστικό απόθεμα.

Η έκθεση, όπως θα διαπιστώσετε, έχει πολλαπλές προσεγγίσεις. Μέσα από το πλούσιο υλικό αρχείου παρουσιάζεται η πολυπλοκότητα των αναστηλωτικών έργων στα μνημεία της Ακρόπολης, που από το 1975 πραγματοποιούνται με επιστημονικό τρόπο σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες.

Ο κύριος στόχος ωστόσο είναι να αναδειχτεί ο ανθρώπινος παράγων και τα συναισθήματα που βιώνει συμμετέχοντας σε αυτό το μοναδικό έργο, προστασίας και ανάδειξης της παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς.

Από την πολυάριθμη διεπιστημονική ομάδα, που έχει αναλάβει τα έργα συντήρησης, πρωτεύοντα ρόλο έχουν οι μαρμαροτεχνίτες, που συνεχίζουν μια μακρά παράδοση στη χώρα μας, εγγεγραμμένη και αυτή στον κατάλογο της άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς της UNESCO.

Η πρωτοβουλία της Πρεσβείας της Ελλάδος στο Πεκίνο για τη συμμετοχή μας στις εκδηλώσεις που συνδιοργανώνονται με τις Δημοτικές αρχές του Chengdu είναι μεγάλη τιμή για εμάς. Εύχομαι η έκθεση αυτή να αποτελέσει αφορμή και για άλλες ανάλογες εκδηλώσεις στο μέλλον που θα δώσουν τη δυνατότητα για ανταλλαγή γνώσεων και εμπειρίας σε θέματα συντήρησης και ανάδειξης πολιτιστικών αγαθών.

Κλείνοντας αυτό το σύντομο χαιρετισμό, από την Αθήνα, από την Ακρόπολη, θα ήθελα να ευχαριστήσω όσους εργάστηκαν για την έκθεση προκειμένου να έχουμε αυτό το εξαιρετικό αποτέλεσμα σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα, το Γραφείο εξωτερικών υποθέσεων του Δήμου Chengdu, την Ελληνική Πρεσβεία και το Γραφείο Τεκμηρίωσης της ΥΣΜΑ.

Σας ευχαριστώ!